



Sevilla

fietsen in Moorse sfeer



La Virgen de la Esperanza in de basiliek La Macarena is het meest geliefde madonnabeeld in Sevilla.



De sliert fietsers, onder begeleiding van de Nederlandse gids Rosalie, zet zich in beweging. We beginnen onze stadstocht door Sevilla bij het voormalige Estacion de Córdoba. Het monumentale stationsgebouw is verbouwd tot een eigentijds winkelcentrum. Langs de rivier met de klinkende naam Río Guadalquivir ligt een riante fietsboulevard, met fraai uitzicht op de flamencowijk Triana aan de overkant van het water. Zodra de zon op temperatuur komt, borrelen de spontane party's langs de oever op. Vanaf de rivier zijn de belangrijke monumenten, zoals de kathedraal, het Alcázar en Plaza de España, gemakkelijk per fiets bereikbaar. We kijken omhoog naar de Giralda. In de Moorse tijd was deze 100 meter hoge toren van de kathedraal de minaret van een moskee. In de zestiende eeuw werd de klokkentoren geplaatst, met daarop de windvaan, *giraldita* in het Spaans. De Moorse sfeer hangt nog in veel delen van de oude stad, maar nergens is de overgang van de islamitische periode naar het christendom zo aanwezig als in het Alcázar, het

latere koninklijk paleis, dat stamt uit 913. Hoogtepunt is de sierlijke Patio les Las Damas. Later, in de christelijke tijd, werd het Alcázar uitgebreid met gotische-, renaissance- en barokdelen. De weelderige tuinen geven een weldadig gevoel van rust, middenin deze hectische stad. De grote bloei van Spanje én van Sevilla begon na het verdrijven van de Moren uit Spanje, eind vijftiende eeuw, en met de ontdekking van Amerika door Columbus. Sevilla werd een belangrijke toegangspoort naar de gebieden overzee. Veel over deze 'gouden eeuw' van Spanje zie je terug in het Archivo General de Indias. We fietsen verder over de statige Avenida de la Constitución. Jarenlang bepaalden auto's hier het straatbeeld. Nu is de boulevard het domein van tram, voetgangers en fietsers. Wie op een makkelijke manier een eerste indruk van Sevilla wil krijgen, moet zeker een rondje gaan fietsen met een gids. Op die manier ontdek je al snel tal van plaatsen die je nader zou willen ontdekken. Dat ontdekken kan ook prima per fiets. Liefst 140 kilo-

Spanje lijkt in niets op Nederland. Maar in Sevilla, de hoofdstad van Andalusie, heeft ons nationale vervoermiddel de straten veroverd. **Bert Sitters** stapte op zijn tweewieler en maakte een bieren tapastocht.

meter aan groengekleurde fietspaden zijn de laatste jaren aangelegd. Daardoor ontstond een uitgekend net dat de diverse stadswijken met elkaar verbindt. En met succes: we fietsen nergens alleen. Wat mede te danken is aan de huurfietsen, die op 250 plaatsen in de stad staan. Op de plattegrond die we van fietsverhuurder Carlos kregen, staan 11 verschillende fietsroutes langs 64 tapasbars. Carlos heeft ook zijn eigen tips. *Una ruta de la cerveza y el tapeo en bici* (een rondleiding langs bier en tapas op de fiets) is een begrip in Sevilla. Carlos gaf ons ook een waarschuwing mee: „Pas op voor sinaasappels.” Want de fietspaden lopen nogal eens onder sinaasappelbomen door. Carlos' waarschuwing is niet voor niets. Met een plof valt een sinaasappel pal voor ons op



Grote foto: Het Alcázar herinnert aan de tijd van de Moorse overheersing. Hierboven: Overal in de stad zijn bars en restaurants waar je tapas kunt eten. foto's Bert Sitters

het wegdek. We kunnen nog net uitwijken, maar dat lukt kennelijk niet iedereen, gezien het aantal geplette sinaasappelen. In de oude stad zijn geen fietspaden, maar de kronkelstraatjes zijn verkeersluw. Het wegdek is niet overal egaal en we zijn onze oriëntatie al snel kwijt. Daarom laten we ons gewoon meevoeren door het leven in de steegjes en op pleinen met namen als Espiritu Santo en San Juan de la Palma. De kinderen zijn druk in de weer op de speeltuinstellen, terwijl hun ouders met elkaar bijkletsen op het terras van de Cervecería. Even een kaarsje opsteken bij een van de madonna's in de vele kerken en kapellen van de stad, is een ander onderdeel van het dagelijkse leven van de Sevillianen. Het meest geliefde madonnabeeld is La Virgen de la Esperanza in de basiliek La Macarena. Dit beeld wordt elk jaar tijdens grote processies op Goede Vrijdag door de stad gedragen. Het lijkt of we al dwalend iedere keer weer uitkomen op de Alameda de Hércules. De terrassen onder de populieren op deze brede promenade trekken de hele dag pu-

bliek. Voor een lunch kunnen we niet om Casa Paco heen. Gewoon een plato del día bestellen en je eet voor een habbekrats altijd uitstekend. Na negen uur 's avonds worden vrije tafels en stoelen tussen de zuilen van Hercules steeds schaarser. Het zit stampvol met jongeren, die ook steeds vaker met de fiets komen. Wat dat betreft, lijkt Sevilla net Nederland. **Vueling** (www.vueling.com) vliegt **drie keer per week** rechtstreeks van Schiphol naar Sevilla. Op andere dagen met een overstap in Barcelona. Fietsen zijn onder meer **te huur** bij Sevilla Bike-tour (www.sevillabiketour.com) aan de Calle Arjona 8 (bij winkelcentrum Plaza de Armas). Daar kun je ook een **tour boeken** (www.bajabikes.nl). Het zachte klimaat maakt fietsen het hele jaar mogelijk. Juli en augustus kunnen erg warm zijn. **Meer informatie** bij het Spaans Bureau voor Vreemdelingenverkeer: www.spain.info.nl